

VRIJETIJSBESTEDING

Wat doen met mijn tijd
Wat als ik iets kies met spijt
Ik moet zien met mijn mogelijkheden
Hoe ga ik mijn dagen besteden
Woon niet meer thuis dus kan niet door met
het verleden
Nu is het koken, eten en leren
Ik wil gaan turnen
Maar de rechter moet het mij gunnen
De begeleiders praten alleen maar over
budget
Ik ga naar school heen en terug en beland
gewoon in mijn bed
Heb veel te veel energie om op te doen
“We hebben toch een koer” alleen maar beton
en geen groen
Ik mag een halfuurtje naar buiten
Dat vinden ze genoeg om je te uiten
Een hobby moet een keuze zijn
Maar giet wat water bij je wijn
Je zit al op een sportschool
Maar beweging is een verslaving net als
alcohol
Binnenkort ben ik al achttien
En heb geen enkele turnles gezien.

-Roberto
Vrijwilliger Chachet vzw