

Campagne 17 oktober 2021:

Maatschappelijke participatie

De Werelddag van verzet tegen armoede wordt jaarlijks over de hele wereld gevierd op 17 oktober. Deze dag is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties, maar de eerste viering vond al plaats in Parijs, Frankrijk in 1987. 100.000 mensen verzamelden zich op het Human Rights and Liberties Plaza in Palais de Chaillot om mensen te herdenken die lijden onder armoede, honger, geweld en angst.

Jaarlijks lanceert het Netwerk tegen Armoede een campagne rond een centraal thema. In 2021 is dat: Maatschappelijke participatie

De waarde en keuzevrijheid van wat je in je eigen tijd doet

Ergens deel vanuit maken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen ... zijn noden van iedereen. Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede 'maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen'. Maar keuzevrijheid en iets niet moeten doen is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie.

De coronacrisis hakt er zwaar in bij mensen in armoede. Meer dan ooit is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om een sociaal netwerk te hebben als hefboom uit het isolement en eenzaamheid. De signalen die het Netwerk verzamelde na één jaar coronacrisis liegen er dan ook niet om:

"Veel mensen hebben donkere gedachten. Sommigen spraken zelfs al over zelfmoord of zijn opgenomen in een psychiatrische zorgafdeling in de loop van dit jaar."

We linken het thema aan onze 6 criteria en onze visienota "gewoon mens mogen zijn":

<https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/over-ons/onze-visie-en-criteria/onze-6-criteria>

Vanuit het principe werken aan maatschappelijke emancipatie: zowel de samenleving bewustmaken dat ze plaats moet maken voor mensen in armoede in de samenleving, maar ook dat meewerken aan vernieuwing van de eigen vereniging en van de samenleving. Dit heeft dan vooral betrekking op de groep van mensen in armoede. Hier staat niet alleen **deelnemen**, maar ook **deelhebben** centraal.

Het is niet dat mensen moeten veranderen om te passen in de samenleving maar de samenleving moet ruimte maken zodat iedereen zichzelf daarin thuis kan voelen. Elk met zijn eigenheid, noden en dromen.

De titel "**gewoon mens mogen zijn!**" geeft weer wat we onder armoedebestrijding verstaan: het streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en in zijn waardigheid



erkend wordt. In die zin hopen we dat deze visietekst mag inspireren, zowel voor de verenigingen waar armen het woord nemen, als voor de buitenwereld.

"Het is de angst om wat er in ons gezin kan gebeuren. Het wantrouwen dat we hebben bij de hulpverlening omdat we het gevoel hebben dat er boven onze hoofden beslissingen genomen worden en de angst om zelf geen controle meer te hebben en gecontroleerd te worden."

Participatie is meer dan deelnemen, het is ook deelhebben

Wanneer het gaat over participatie van kwetsbare groepen, gaat het vaak over het deelnemen aan de samenleving en het aanbod dat al aanwezig is. Deze manier van kijken beperkt mensen in armoede echter **tot passieve gebruikers in plaats van actieve makers**, die het aanbod en de samenleving **mee vormgeven**. Het is namelijk belangrijk dat mensen in armoede ook kunnen deelhebben.

Wat betekent maatschappelijke participatie voor mensen in armoede?

"Ergens deel van uitmaken" ; "Het zelf bepalen" ; "Eens niet aan thuis moeten denken"

"Mensen ontmoeten en vrienden maken" ; "Mezelf eens kunnen zijn" ; "Plezier" "Veiligheid"

"Energie om er nadien terug met een heldere kijk tegenaan te gaan" ; "Talent ontdekken"

Getuigenissen

"Maatschappelijke participatie zou ook voor mensen in armoede iets positief moeten zijn: stress relief, zorgen vergeten, lachen en plezier maken, ontspanning, tijd kunnen maken voor partner, familie of vrienden, zelfontwikkeling, jezelf beter leren kennen, zelfvertrouwen opbouwen, naar de vereniging gaan; je kinderen blij kunnen maken en gelukkig zijn..."

"Je kan experimenteren, je identiteit ontdekken. Hoe meer keuze, hoe meer kans om te ontdekken wat je graag doet en kan. Persoonlijke ontwikkeling heeft een divers aanbod nodig. Mensen uit de middenklasse hebben meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling want ze zijn niet beperkt in hun mogelijkheden tot experimenteren."

"Voor mij is vrijwilligerswerk een belangrijke opstap. Het geeft aansluiting en zet in een groeiproces in gang. Dat hoeft niet veel geld te kosten. Voor mij is het super belangrijk dat ik ergens deel van kan uitmaken."

Meer info op www.17oktober.be.